

Even voorstellen:

Martijn Hordijk.

geboren op 15 december 1977.

Vice-voorzitter NFK.

Ik woon met mijn vrouw en kind in Nijmegen.

In mijn jeugd heb ik altijd veel gesport. Met name Judo en Tae Kwon Do heb ik altijd graag gedaan.

In mijn studietijd heb ik mij enige tijd niet meer actief met de budo bezig gehouden.

Vanaf 2006 ben ik weer begonnen met trainen in tai ki kendo (een vorm van Japans zwaardvechten) en aikido. Allereerst in Nijmegen onder Piet Hoogstraaten en later in Scheveningen onder Willem Wiersma.

In die tijd ben ik me ook weer gaan verdiepen in judo, jiu jitsu en karate.

Sinds 2011 geef ik les in onder andere tai ki kendo en aikido.

